

## **Spreeuwen, heel veel Spreeuwen...**

*Cees Baart*

Het is 14 februari, Valentijnsdag, en op deze dag kan het in de lucht hangen dat je zomaar eens verwordt.... Nou, dat werden wij, Cees op de Velde en de schrijver van dit stuk. De verrassing bestaat uit een spectaculair schouwspel van het samenkomen van Spreeuwen.

Het was me al eerder opgevallen dat in de buurt waarvan ik woon – net even buiten Egmond Binnen - 's avonds rond 18.00 uur grote groepen Spreeuwen zich verzamelden. Ik was ook al eens gaan kijken waar deze zouden gaan slapen, maar kon hun slaappleaats niet ontdekken. Totdat ik er gisteravond opnieuw achteraan ging en hun slaappleaats nu wel kon vaststellen. De wijze waarop de Spreeuwen zich verzamelden en hun slaappleaats opzochten was zonder meer bijzonder. Vandaar dat ik mede dorpsgenoot en vogelvriend Cees op den Velde tipte om vandaag om 17.45 uur bij mij te komen om samen de slaaptrek van de Spreeuwen te bekijken. Gewapend met fotocamera komt Cees aanzetten en het is niet moeilijk om de Spreeuwen opnieuw op te zoeken. Het is dan 17.50 uur en de eerste wolk Spreeuwen vliegt al boven de slaappleaats rond. En als wij hier ook arriveren dan zien we zo tot ongeveer 18.05 uur regelmatig van verschillende kanten vanuit Egmond Binnen groepjes Spreeuwen aan komen vliegen. Zij sluiten zich naadloos bij de grote zwerm aan. Het zijn groepen van ongeveer 5, 10, 25, 40, 100 en zelfs wel 300 tot 500 stuks. Met verwondering kijken we naar de Spreeuwenwolk die intussen, 18.10 uur, aangegroeid is tot wel zo'n 2000 tot 3000 Spreeuwen groot is. We staan van tijd tot tijd onder een afdak van Spreeuwen en horen hen overvliegen. Een pikant detail is dat wij ons overigens wel enige zorgen maken over de druppels die wij zo links en rechts om ons heen horen vallen. Zo waar enkele treffen doel ofwel ons. De Spreeuwen laten blijkbaar al vliegend af en toe iets los...



Foto: Cees Baart

Wij zijn overigens niet de enige toeschouwers. Ineens zien we namelijk bij de Spreeuwenwolk een roofvogel opduiken. Het is een Sperwer die enkele pogingen doet om een Spreeuw te slaan. Tevergeefs. Het arme beest ziet door de bomen het bos niet en weet als het ware niet welke Spreeuw hij uit moet kiezen. Kort hierna zien we nog een Sperwer in een hoge boom zitten. Deze komt van de tak gevlogen en jaagt langs de windsingel van hulstbomen om ook een Spreeuwte mee te pikken. Ook zonder succes. De Sperwers kennen blijkbaar de slaaptijd van de Spreeuwen en weten dat hier misschien iets te scoren valt.

Terug naar de Spreeuwen zelf. Het is inmiddels 18.15 uur. De Spreeuwenwolk is op zijn top qua grootte. En dan... dan wordt er over de windsingel van hulstbomen gevlogen en vallen er met een grote snelheid ineens zo'n 100 tot 200 Spreeuwen in de hulstbomen. De zwerm vliegt met grote snelheid door, maakt hoogte, formeert zich in diverse vormen en... zakt opnieuw richting de windsingel. Weer 'knalt' er als het ware een grote groep Spreeuwen in de bomen. Hun afremmen en versnellen van de doorvliegers is duidelijk hoorbaar. Zo gaat dit door totdat ook de laatste groep de slaapplaats heeft opgezocht. Omdat dit hele schouwspel feitelijk

maar zo'n half uur duurt, is het ook zo maar weer voorbij. We staan hierna gewoon even 'bij te komen' van dit mysterieuze natuurgebeuren en gaan alsof we op een Spreeuwenwolk zitten weer op huis aan.



Foto: Cees op den Velde